

Του Κ. ΠΛΙΑΚΟΥ

Φωτογραφίες: MEMORIAL SOCIETY

Tα θύματα του Στάλιν στα τριάντα χρόνια της παντοδυναμίας του υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Φυλακίσεις, εκτελέσεις, εξορίες, καταναγκαστικά έργα συμπληρώνουν τη μαύρη σελίδα στην Ιστορία της Ρωσίας, την οποία ο Στάλιν αν και θα το ήθελε, δεν κατάφερε να σβήσει.

Οι φωτογραφίες αυτές ανίκουν σε πολίτες που δολοφονήθηκαν στη δεκαετία του '30 και βρέθηκαν στα αρχεία της «Λουμπιάνκα», την έδρα της μυστικής αστυνομίας του σοβιετικού καθεστώτος στη Μόσχα. Εκεί φυλάσσονται χιλιάδες ακόμη. Πρόσωπα που συνθέτουν ένα μακάβριο μωσαϊκό σε ένα φωτογραφικό θάλαμο φρίκης, που θα μπορούσε να έχει τίτλο «εδώ σε φωτογραφίω κι εδώ σε σκοτώνω». Κάπως έτσι συνέβη με όλους αυτούς τους άντρες και τις γυναίκες. Εξαφανίστηκαν σε ένα «σύμμερα σε συλλαμβάνω και αύριο σε εκτελώ»...

Το 1917 τα Σοβιέτ παίρνουν την εξουσία βάζοντας τέλος στην τσαρική εποχή. Πέντε χρό-

ώνα που πέρασε. Πολίτες μετατράπηκαν σε εχθρούς για άλλους πολίτες κάτω από την εξουσία δικτατόρων. Η διαφορά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν δύο φορές θύματα. Πρώτον, γιατί καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν χωρίς αποδείξεις και δεύτερον γιατί δεν υπήρχε στην ουσία κανένα λόγος να εκτελεστούν παρά μόνο ο παραλογισμός του δικτάτορα. Μεταξύ αυτών και πολλοί πρώην «φίλοι», καταδότες, εκτελεστές, βασανιστές που εν μια νυκτί μετατράπηκαν σε εχθρούς και είχαν την ίδια τύχη με τους αθώους.

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Οπως ο Αλεξάντερ Μαλισένκο, φίλος του Λένιν από τα πρώτα νεανικά χρόνια. Ή ο Μιχαήλ Φρινόφσκι, υποδιοικητής της μυστικής αστυνομίας. Μαζί μ' αυτόν εκτελέστηκε και όλη η οικογένειά του. Ή ο Νικολάι Γιέζοφ, δεξιά χέρι του Στάλιν, ο άνθρωπος που ανέλαβε να καθαρίσει τον τροτσικισμό και που το 1936, μόνο, διέταξε τη δολοφονία 3.000 αξιωματικών. Απ' αυτόν δεν έμεινε ούτε η φωτογραφία του. Υπάρχουν ακόμη μέλη του Κομμουνιστικού



Καταναγκαστικά έργα στη Σιβηρία. Χιλιάδες πολίτες πέρασαν από τα γκουόλαγκ του Στάλιν.

νια μετά αρχίζει να «λάμπει» το άστρο του Στάλιν όταν ο Λένιν τον κάνει γενικό γραμματέα του κόμματος, έχοντας βέβαια τις επιφυλάξεις του, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί ότι αυτός, ένας από τους έξι έμπιστους του θα δολοφονούσε τους υπόλοιπους πέντε και στη συνέχεια τους συμπατιρώτες του σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση «κοινωνικής εκκαθάρισης».

ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τους ανθρώπους αυτούς, μέρες, ώρες ή λεπτά πριν από την εκτέλεση, τους οδηγούσαν μέσα από σκοτεινούς διαδρόμους μετά από ανακρίσεις και βασανιστήρια σε μια γωνιά κάποιας αυλής να ποζάρουν μπροστά στο φωτογράφο, με φυσικό φως για να αποτυπωθούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους. «Κοίταξε εδώ, μείνε ακίνητος, κοίτα το φακό...». Ισως πάλι η φωτογράφηση να διέκοπτε την ανάκρισή τους σε κάποια σκοτεινή αίθουσα απέναντι σε άλλους κρατούμενους κάνοντας αυτοκριτική ή αναγκαζόμενοι να κατηγορούν αλλήλους.

«Μίλα, δώσε μας ονόματα, θέλουμε ονόματα....». Και στη συνέχεια μπροστά στο φακό να καταγράφονται στα μάτια τους και το πρόσωπό τους όλα τα συναισθήματα. Δυσπιστία, τρόμος, περιφρόνηση, μίσος, λύπη, περηφάνια, θυμός, πού και πού και κάποιο χαμόγελο, απ' αυτά που ξεφέγγουν καμιά φορά όταν η ελπίδα έχει καθεί ή όταν δεν υπάρχει πια επιθυμία για ζωή. Η ιστορία αυτών των ανθρώπων επαναλήφθηκε πολλές φορές στην Ευρώπη στον αι-

Κόμματος, απλοί πολίτες, δάσκαλοι, φοιτητές, εργάτες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, αξιωματικοί του Κόκκινου Στρατού.

Τα στοιχεία για όλους αυτούς τους ανθρώπους συνελέγονται από το ίδρυμα «Memorial» που δημιουργήθηκε το 1989, όσο πάντα «ζεστή» ακόμη περεστρόικα του Γκορμπατόφ, με σκοπό να καταγράψει τα εγκλήματα του Στάλιν.

Τότε ξεκίνησε και η δεύτερη φάση της αποκατάστασης των θυμάτων που κατηγορήθηκαν για πολιτικά εγκλήματα (πρώτη είχε ξεκινήσει σχεδόν αμέσως μετά το θάνατο του Στάλιν). Το «Memorial» εκδίδει διαρκώς «βιβλία μνήμης» για τα θύματα κάθε περιοχής με φωτογραφίες και βιογραφικά τους, αλλά όπως παραδέχονται οι άνθρωποι του ιδρύματος, για να ολοκληρωθεί το αρχείο με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστούν περίπου εκατό χρόνια ακόμη. Μέχρι σημερίνης έχει αποκατασταθεί η μνήμη περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Ντεϊβιντ Κίνγκ «Απλοί πολίτες. Τα θύματα του Στάλιν». Ο Κίνγκ, δημοσιογράφος, πρώην διευθυντής του «Sunday Times Magazine», ήταν ο πρώτος που εξέδωσε βιβλία εκτός Ρωσίας γι' αυτή τη σκοτεινή περίοδο. Οπως λέει ο ίδιος, «έιναι μια μακάβρια ειρωνεία το πώς αυτή η σκληρή μυστική αστυνομία κατάφερε να δημιουργήσει τόσο εκφραστικά και ευαίσθητα πορτρέτα».

I <http://www.memo.ru/eng/> <http://www.davidkingcollection.com/>

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΚΟΥΛΑΓΚ

Εχθροί του καθεστώτος οι άνθρωποι του πνεύματος



1772. ΒΑΒΕΛ ΙΣΑΑΚ ΖΜΜΑΝΙΟΥΙΛΛΙΟΥΣ ΙΑΡΝΟΥ



93145 ΜΑΝΔΕΛΣΤΑΜ Ο.Σ.



2067 ΜΕΙΖΕΦΟΥΛΙΑ-ΓΙΑΝΝΙ ΒΙΒΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ ΒΙΒΕΛΟΥ

Φωτογραφίες από τον αστυνομικό φάκελο τριών σπαντικών εκπροσώπων του πνευματικού κόσμου της Σοβιετικής Ενώσης στη δεκαετία του '30. Από πάνω, Ισαάκ Μπαμπέλ (εκτελέστηκε το 1940), Οσιό Μάντελσταμ (πέθανε το 1938 σε γκουλάγκ στο Βλαδιβοστόκ) και Βζέβοιλον Μέγιερχολντ (εκτελέστηκε ως τροτσική το 1940).

Ο Χοσέ Λεσάμα Λίμα, ένας από τους σημαντικότερους Κουβανούς συγγραφείς, είχε πει: «Οι καθηλιτέχνες είναι επικίνδυνοι για κάθε δικτατορία. Ξεφεύγουν από τα όρια. Δημιουργούν ομορφιά. Και η ομορφιά είναι εχθρός....». Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπάρχουν και ποιητές καθηλιτεχνών, συγγραφέων και ποιητών.

Ο Στάλιν τους θεωρούσε τους πιο επικίνδυνους εχθρούς. Παρ' όλα αυτά, η δημιουργικότητα των Ρώσων καθηλιτεχνών που έλαμψε στις αρχές του περασμένου αιώνα και τα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Επανάστασης κατάφερε να μείνει ζωντανή παρά τους διωγμούς και τη πλογοκρισία. Λεπτομέρειες από εκείνη την εποχή έχουν μείνει καταγεγραμμένες σε έργα πολιτικών δημιουργών, εκτελεσμένων ή καταδικασμένων σε καταναγκαστικά έργα σε κάποιο γκουλάγκ στα Ουράλια ή στα Βάθυ της Σιβηρίας. Περιγράφουν όσα θήλεπον τα μάτια τους, νιώθουν τα κορμιά τους, ονειρεύονται. Διηγούνται τον αγώνα τους για την επιβίωση, τον αγώνα για να παραμείνουν άνθρωποι. Οπως ο Ισαάκ Μπαμπέλ, που έγραφε ένα μυθιστόρημα με αναφορές στην «Cheka», τη μυστική αστυνομία του Λένιν, και που δεν πρόλαβε να τελειώσει.

Ο Οσιό Μάντελσταμ που πέθανε σε κάποιο γκουλάγκ στο Βλαδιβοστόκ για ένα ποίημα που αναφερόταν στον Στάλιν. Εγραψε: «Αυτός μπορεί να σκοτώνει και ταυτόχρονα να είναι τόσο γηλικός. Είναι ένας Γεωργιανός με μεγάλη καρδιά...».

Ο Βζέβοιλον Μέγιερχολντ, ηθοποιός, συγγραφέας και από τους σημαντικότερους θεατρικούς σκηνοθέτες, θεμελιώτης του Συμβολισμού, στενός συνεργάτης του Μαγιακόφσκι και ο άνθρωπος που επηρέασε όσο πιο λίγοι τον πρωτοπόρο σκηνοθέτη Σεργκέι Αϊζενστάνι.

Ο Βαρλάμ Σαλάμοφ που φυλακίστηκε για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια γιατί αποκάλυψε τη διαθήκη του Λένιν και τις επιφυλάξεις του για τον Στάλιν. Οι «Ιστορίες της Κολίμα», περίπου εκατό διηγήματα που εκδόθηκαν στη Ρωσία μόλις το 1978 αποτελούν την πιο συγκλονιστική μαρτυρία για τη ζωή στα στρατόπεδα του Στάλιν από τα οποία πέρασαν πάνω από είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι.

Από τη φυλακή του ο Σαλάμοφ, που τελικά κατάφερε να ζωεί ζωντανός, έγραψε: «Αυτό που είδα δεν πρέπει να το δει άνθρωπος ούτε να το ζήσει. Πώς να περιγράψεις αυτό που δεν περιγράφεται; Είναι αδύνατο να θρεπείς τις πλέξεις. Το να πεθάνεις θα ήταν ίσως πιο εύκολο...».